

Opdracht

Je bent een familielid van Susan Moody. Je wil niet dat ze naar Iran gaat. Je vindt het veel te gevaarlijk, misschien wordt ze zelf wel ziek! Je begrijpt wel waarom ze erheen wil.

Je probeert haar ervan te overtuigen dat ze beter niet kan gaan. Wat zeg je tegen haar? Je maatje is Susan Moody!

Opdracht

Je bent een arts in Iran, die weet hoeveel hulp de vrouwen daar nodig hebben. Je weet dat vrouwen in Iran niet naar school konden en arts worden.

Wat zeg je tegen een andere arts om hem ervan te overtuigen dat ze een vrouwelijke arts moeten laten komen uit Amerika? Je maatje is die andere arts!

Opdracht

Je bent een meisje dat naar de Tarbíyat School voor Meisjes wil.

Wat zeg je tegen je vader/moeder om ze ervan te overtuigen dat ze jou naar die school moeten sturen? Je maatje is je vader/moeder!

Opdracht

Je bent Susan Moody. Je komt een man of vrouw tegen die het maar niks vindt dat jij dokter bent, want dat is een beroep voor mannen.

Wat zeg je om de ander ervan te overtuigen dat het goed is dat vrouwen ook dokter worden? Je maatje is die man of vrouw!